

Osbecksrundan

Ta en promenad upp på Hallandsåsen i Osbecks fotspår. Följ de röda brickorna. Rundan är 2,5 km lång och tar en timme.

Pehr Osbeck – Linnélärjungen

Linné besökte aldrig Halland men för drygt 200 år sedan bodde och verkade en av hans lärjungar, Pehr Osbeck här i Hasslöv. Han föddes 1723 i ett enkelt torp i Västergötland. Pojken hade läshuvud och fick chansen att studera botanik och teologi för självaste Linné i Uppsala.

Som Linnélärjunge åkte han på en längre resa ända bort till Kina 1750-52. Han kom tillbaka med en så gedigen och värdefull samling att Linné hedrade honom med att namnge ett helt växtsläkte: Osbeckia.

...som hamnade i Hasslöv

1758 fick Osbeck tjänst som präst i Hasslöv. Han gifte sig med den gamle prostens brorsdotter Susanne och två år senare blev han kontraktsprost över Höks och Tönnersjö härader. Ett område som sträckte sig från Hallandsås ända upp till Nissan utanför i Halmstad.

Han tillbringade mycket av sin tid till att ströva omkring i sitt hemområde. Så här beskrev han sin vardag: *"...en del stund predika, en stund besöka sjuka, en stund plantera i trädgården, en stund fånga insecter."*



Pehr Osbeck (1723-1805). Detta är det enda kända porträttet av Osbeck. Det är troligen målat av Magnus Lindgren, som även målade fjärilar åt Osbeck.

Nälginst - en växt som Osbeck var först med att beskriva i Sverige.

Värdefulla anteckningar

För Osbeck fanns det inte mycket som inte var värt att notera. I nästan 50 år studerade han naturen men även bygden och människorna i södra Halland. Han förde anteckningar över 2 665 arter i vår fauna och flora. Hans omfattande beskrivningar av växt och djurlivet i södra Halland är idag viktiga dokument för att förstå landskapets utveckling.

Landskapet har förändrats

Två hundra år skiljer det mellan Osbecks och vårt landskap. Oerhört mycket har hänt! Landskapet i södra Halland har förändrats så mycket att Linnélärjungen inte skulle ha känt igen sig.

Ljungheden har ersatts av skog och åker. Våtmarker har rätats, reglerats och ibland till och med kulverterats. Våtmarker har dikats ut och sjöar har sänkts. Det småskaliga odlingslandskapet har omvandlats till en helåkersbygd.

Uppe på Hallandsåsen har vi fått betydligt mer skog. För 200 år sedan fanns här ingen gran-skog. Landskapet dominerades av betade fäladsmarker med ljunghed och glesa bokskogar som var rika på grova träd.

Den omvälvande förändringen av landskapet har i lika stor grad påverkat djur- och växtlivet. Arter som var vanliga på Osbecks tid är nu sällsynta eller försvunna. I gengäld har det kommit till nya arter och naturtyper.

Under din vandring längs Osbecksrundan vill vi presentera några av dessa förändringar på våra hängande skyltar.

Trevlig tur!

**Länsstyrelsen Hallands län
Byalaget i Hasslöv**